

Proces Holleeder – De tweede dag

(De ondervraging van Willem Holleeder)

Dag twee, begint met de inhoudelijke ondervraging van Holleeder zelf. Holleeder zal ondervraagd worden over zijn eigen handgeschreven verklaringen en de verhoren bij de onderzoekrechter. Tijdens deze verhoren heeft Holleeder zijn kijk gegeven op wat er speelde in de Amsterdamse onderwereld en de gevolgen van de Heinekenontvoering. De ondervraging zal onder meer gaan over investeringen in de rosse buurten van Alkmaar en Amsterdam en of daar het Heineken-losgeld voor is gebruikt maar ook over de mysterieuze 'Allesweter', die steeds naar voren wordt geschoven.

De rechter vertelt aan Holleeder wat de bedoeling is, Holleeder ziet het allemaal niet zo zitten en verzucht: “Moet dat allemaal vanochtend?” “We kijken wel hoever we komen” zegt rechter Wieland.

De losgeldmiljoenen

De rechter gaat voortvarend van start en wil meteen weten waarom Holleeder in Collegetour heeft gezegd dat de losgeldmiljoenen inderdaad op het strand waren verbrand.

Holleeder kon er wel om lachen. Hij had, zei hij, altijd gelogen om zijn zusters te beschermen. Nu wil hij dat de waarheid op tafel komt. Het gaat nu om levenslang, niet om een paar jaar zitten.

Rechter Wieland hechtte weinig geloof aan zijn 'hernieuwde' eerlijkheid en herinnerde hem eraan dat hij zichzelf eerder 'open en eerlijk' noemde, zoals tijdens het Kolbak-proces en tijdens de uitzending van 'Collegetour'. Hij merkt op dat het bij het beoordelen van Holleeders huidige verklaringen zal meewegen dat hij eerder heel andere versies van de werkelijkheid heeft gegeven. Holleeder zegt: “Mijn zusters toch ook”. “Verdachten liegen en spreken pas later de waarheid als ze daar het belang van zien.”

Hier gaat rechter Wieland toch iets de fout in. Hij neemt vast een voorschot op de uitspraak van het proces. Wat Holleeder zegt klopt, nergens wordt zoveel gelogen als in de onderwereld. Over status, over geld en bezittingen, over geweldsdaden etc. Dit alles heeft te maken met hun image, hoe iemand tegen ze aankijkt. De rechter moet af gaan op wat hij tegen deze rechtbank zegt en hoe geloofwaardig dat is. Maar, we zullen zien of deze rechter ook dezelfde woorden tegen de zussen gaat gebruiken. Het proces is nog jong.

Het Heineken-losgeld

Holleeder verklaard dat hij het geld verdeelde en dat hij en Cor van Hout het losgeld wilden investeren in cocaïne in Zuid-Amerika omdat het losgeld was genummerd en gemerkt. De opbrengst hiervan zou door Rob Grifhorst o.a. zijn geïnvesteerd in vastgoed in Alkmaar.

De winst van deze investeringen werd zwart uitbetaald door Rob Grifhorst. Dat ging over grote bedragen. Van de prostitutiepanden in Alkmaar al 25 duizend per maand. Grifhorst moest meewerken aan het beleggen van het geld omdat Cor van Hout hem onverwachts betrokken had bij de Heinekenontvoering. Maar Rob Grifhorst was niet zo onschuldig en wilde maar al te graag de gelden beleggen, waarbij hij vooral aan zichzelf dacht. Bij de koop van de Satyricon heeft Grifhorst de 'Bloedgabbers' een kunstje geflikt, waardoor Grifhorst het alleenrecht had op de Satyricon. Dat zal in de loop van het proces nog wel blijken evenals andere zaken en betalingen via Grifhorst.

Holleeder vertelt dat hij Astrid bewust uit zijn wereld hield. Holleeder, zou voorkomen hebben dat zij, op voorstel van Cor van Hout, de prostitutiepanden in Alkmaar zou gaan exploiteren, en had daarom haar toenmalige echtgenoot Jaap Witzenhausen een baan aangeboden in seksclub 'Satyricon'

in de Roompotstraat in Amsterdam. Er werd daar veel (zwart) geld verdiend maar 'Jaap, de ex van Astrid' was alleen uit op eigenbelang en had veel geld van de club gestolen.

Holleeder vond dat zijn zus Astrid haar studie rechten af moest maken om in de bovenwereld geld te verdienen. Zelf was hij ook alleen maar bezig geweest om in die bovenwereld terecht te komen door onder meer onroerend goed te kopen in Amsterdam-Noord. Dit verhaal over de studie van Astrid en zijn bemoeienissen daarmee, maar ook de baan van Jaap Witzhausen lijkt goed te kloppen met de controleerbare feiten. Holleeder liegt blijkbaar niet altijd.

De mysterieuze 'Allesweter'

Rechter Mildner vraagt naar de mysterieuze 'Allesweter', die volgens Holleeder hem van informatie voorzag en een machtige positie in de onderwereld had.

Holleeder zegt over hem: “Die man hep mijn leven gered”, ik zal nooit zeggen wie die man is.

Volgens Holleeder is de naam 'Allesweter', geïntroduceerd door misdaadjournalist Bas van Hout, de stiefzoon van de voormalige Godfather van de Wallen, Maurits (Jopie) de Vries.

Deze mysterieuze 'Allesweter', begint te pas en te onpas op te duiken in het procesdossier. Makkelijk om je daar achter te verschuilen. Maar bestaat die 'Allesweter' nu wel of niet? Hendrik Jan Korterink is ervan overtuigd dat hij bestaat. John van den Heuvel ziet het als een sprookjesfiguur. De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Het lijkt onmogelijk, een mysterieus iemand, die alles overziet en beslist. Deze persoon zou nooit onopgemerkt kunnen blijven, bij zowel de onderwereld als de politie, omdat hij zeker daden zou moeten stellen om een dergelijke macht te kunnen behouden. Toch was er wel iemand die op dat moment zo'n grote macht had om de strijdende partijen bij elkaar te brengen en daaraan eisen te stellen en dat was Mink Kok.

Een miljoen aan Klepper en Mieremet

Na de aanslag op Cor van Hout op 27 maart 1996 zegt Holleeder van, daar is hij weer, de 'Allesweter' gehoord te hebben dat Sam Klepper en John Mieremet achter de aanslag zaten. Na de aanslag probeerde Holleeder de problemen met Klepper en Mieremet op te lossen door het betalen van een miljoen gulden, om te voorkomen dat hij en zijn familie doodgeschoten zou worden. Dat geld zou hij samen met Rob Grifhorst betaald hebben. Vijfhonderd ruggen van hem en vijf honderd ruggen van Grifhorst. Cor van Hout, wilde hier niets van weten. Van Hout wilde met lood betalen maar Holleeder had geen zin in dat gedoe. Dit was de reden van de verwijdering tussen de voormalige 'bloedgabbers', en de reden dat hun gezamenlijke bezittingen verdeeld werden.

Uit eigen ervaring weet ik dat dit verhaal niet klopt. Na de aanslag op Cor, waren zowel Holleeder als Mieremet behoorlijk in paniek omdat zij dachten dat er Joegoslaven achter die aanslag zaten en zij waren bang de volgende te zijn. Holleeder en Mieremet gingen gezamenlijk op pad om er achter te komen wie er verantwoordelijk was voor de aanslag. Dat onderzoek stopte toen Klepper vertelde verantwoordelijk te zijn voor de aanslag, met als reden, dat hij door Van Hout te kakken was gezet (zie hiervoor, de Leugenkroniek van Astrid Holleeder). Maar het was niet Klepper die de aanslag had laten plegen. Wie het dan wel was komt mogelijk naar voren tijdens de getuigenis van de zussen.

De Beleggingen

De beleggingen op de Wallen en in andere zaken leveren een onduidelijk verhaal op over hoe het allemaal ging met de betalingen. Ook aanklager Lars Stempher, kon zich niet voorstellen, op welke manier dergelijke grote bedragen van eigenaar wisselen. “Maar het gaat om miljoenen. Het gaat toch niet om een enveloppe?” Holleeder zegt hier geen nadere details over te kunnen geven maar zegt wel op open vragen, open antwoorden te geven.

Relatie met Mieremet en Klepper

Rechter Margo Somsen wilde graag meer weten over de samenwerking met Sam Klepper en John Mieremet. Holleeder vertelt dat de eerste contacten met het illustere duo, waar hij uitvoerig uitgetest werd, niet spannend, maar in zijn beleving zelfs eng waren. Nadat hij het vertrouwen van hen had gewonnen, introduceerde hij zijn nieuwe vrienden bij Willem Endstra die hen wist te bewegen bedragen tussen de 35 en 50 miljoen gulden bij hem te beleggen. Holleeder vond het prima, omdat, wanneer hij als tussenpersoon fungeerde bij Endstra, zij dan ook van hem afhankelijk waren. Hij vertelt er niet bij, dat het geld aan Endstra, door hemzelf werd afgeleverd, de rechtbank vraagt hier ook niet over door.

Bescherming van Willem Endstra

Holleeder zegt in 2005, tegen 'Mink Kok' dat hij Endstra niet had kunnen redden. Op de vraag van rechter Somsen: "Waarom?", zei Holleeder dat 'Mink' hem gevraagd had 'Endstra' te beschermen en ervoor te zorgen dat hij geen geld meer aanpakte van criminelen. Volgens Holleeder wilde Endstra niet luisteren. Wat me nu opvalt is, dat de 'Allesweter' op wiens verzoek Holleeder contact zocht met Klepper en Mieremet, plotseling verdwenen is en Mink Kok zijn intrede maakt. Een foutje? Of mogen we toch aannemen dat Mink, de mysterieuze 'Allesweter' is?

Holleeder wilde de bovenwereld in

Willem Holleeder zag het al voor zich. Door zijn contacten en het gebruik van de zakenrelaties van 'Endstra', een plaats in de door hem zo begeerde 'bovenwereld'. Dat leek in eerste instantie ook te lukken. Hij vergezelde Endstra vaak naar bijeenkomsten met zakenrelaties. Holleeder voelde zich geaccepteerd. Hij zegt: "Het was mijn doel al mijn geld wit te krijgen en dan te stoppen met de onderwereld." Dat alles veranderde nadat John Mieremet in het beruchte 'Telegraaf' interview, Endstra, de bankier van de onderwereld had genoemd met Holleeder als zijn bewaker.

Endstra kon toen niet meer met Holleeder worden gezien, maar bleef evengoed geld aanpakken van criminelen. Holleeder vertelt er niet bij dat hij degene was die ook na die tijd nog de tassen met geld aan Endstra overhandigde en als tussenpersoon optrad voor criminelen die hun geld terug wilden.

Over de miljoenen die hij zegt geïnvesteerd te hebben bij Endstra en hoe dat in zijn werk ging, kom ik morgen terug, in het verslag van de derde dag.